

Cyril Tönisberg

*Förtroendet för tjänstemän
har nog aldrig varit lägre
än idag*

Jag vet

Här susar bilarna förbi

i flera

hundra

kilometer

i timman

Djävulstyg!

Hur många marockaner

skall behöva

sätta livet till

innan någon

reagerar?

*För att inte tala om
alla igelkottar!?*

Ordningsvakter

Svartmunderade psykopater

vandrar omkring

likt några jävla

klonade stridstappar

på en gödselstack

Stoppar

alla

och envar

Och

det kommer bara

att bli värre

och värre

Om vi inte återupplivar

Hyland

Går det?

Klart det gör!

Ser du renen?

Paralyserad

med uppspärade ögon

Där

i strålkastarskenet

*Sådan brukade jag
också vara*

Vettskrämd

*Tills jag träffade
Sankta Pernilla*

Där

ja, där

runt hörnet

nära Pärleporten

*gav hon mig
självförtroendet åter*

Små blå piller

Det går bra nu

*Jag har inget emot
Malmö*

frånsett

*Den
eviga
satans jävla
runt-om-knuten
Blåsten*

Men om detta är

- som det sägs i media –

just nu

Sveriges häftigaste stad

tycker jag

synd om

resten

av landet

Varje måndag

till fredag

ska du

fylla i

Dom och dom och dom

och dom och dom

och dom

och dom

Och glöm inte

dom

BLANKETTERNA

Och glöm inte

att signera

ALLA

med datum och tid

Och lägg dem

i

RÄTT

brevlåda

ANNARS...

*Kan det
resultera i*

KONSEKVENSER

*Jag är väl dum
i huvudet
jag vet
hur svårt det är
att
bekämpa
Systemet*

*Ändå gör jag
nya försök*

Gång på gång

*Och förlorar
gång på gång*

*Men
det ingår
helt enkelt
inte
i mitt
DNA*

att uppfylla

*Statens
uppfordringar*

Överdriver inte

*Har förlorat
mer än några
hundratusen
troligtvis
en miljon
pengar*

*på min ignoranta
introverta*

inställning

*och bidar
därför
numera
min tid*

*sonar
mitt straff*

*i en dragig
andrabandslägenhet*

*med billigt rödvin
som enda
sällskap*

*Men jag kan inte
hjälpa det*

Sån är jag

Born to lose

Frosten bet

inte lika hårt

*som skadedjuren
längre*

*Det fanns inte hellre
några nya sexlekar
att tillgå
längre*

*åtminstone inte
enligt internet*

*Hade jag
inte varit
så feg*

*hade jag
satt eld
på mig själv*

*likt en
tibetansk munk*

*Jag har
förvandlats*

till ett kräldjur

*En krälände orm
i spasmer*

Ligger här

kippar efter andan

*Mår illa
men lyckas inte spy*

*Den irriterande
klådan
vandrar
upp och ner*

i

*s-s-s-bbb-rrr-mm-m-mm-
- svalget*

Och

Inte en mus i sikte

Hon

ville inte

vara

i

Vägen

*där hennes
så kallade
pojkvän*

*alltid
sa*

*att hon
befann sig*

Så

hon gick

sin väg

Sin egen väg

TVILLINGSJÄLAR!

VISST, VISST!

Ni vet

i nyandlighetens evangelium

finns det

alltid

en figur

som vakar

över dig

någon slags skyddsängel

men själv

säger jag

som gamle Kung Albert

If it wasn't for bad luck

I wouldn't have no luck

at all

Min andliga tvilling

är ond

och

hatar mig

Jag svär

There 's some

evil

bastard

always

fucking

with me

and

my mind

Men kom ut ur skuggorna,

din jävel!

FÖR HELVETE!

Jag är redo att slåss!

Det var sommar.

Jag och Ralf hade badat i sjön, dykt från piren och bryggan, letat mjuka stenar under vattnet och simmat i minst en timma och satt nu och vilade ryggarna mot Pihls staket på Strandvägen.

Ralf bodde uppåt Norreskogen men där fanns inga badbryggor så han brukade komma ner till oss för att bada allt som oftast. Han var nog den som dök och simmade bäst av alla jag kände.

Vi satt och snackade om ditten och datten, mest om TV-serier, om Helgonet och Bröderna Cartwright främst. Ett regn hade hängt i luften hela eftermiddagen och nu började det smådroppa, men det bekymrade oss inte nämnvärt, fortfarande blöta efter badet som vi var.

Regnet började tillta allt mer. Det var ett varmt regn. Vi brydde oss fortfarande inte. Några som brydde sig desto mer var Annika, Terese och Annikas kusin eller vad hon nu var som skulle bo hos Annika över sommaren. De passerade oss i riktning Annikas hus skrikandes som om det nedfallande regnet var självaste Djävulens hetaste häxbrygd som hälldes över dem.

Plötsligt reste sig Ralf upp och skrek efter dem:

”Era jävla fitthoror!”

Han flinade stursket och blinkade med ena ögat mot mig.

Jag var osäker på om de hört honom, mitt uppe i evakueringen som de var, men jag ryckte till. Vad var det Ralf ropat? Fitthoror? Annika och Terese gick i samma klass som jag och var således 12 eller 13 år gamla, hur kunde de vara fitthoror? Jag kände visserligen inte till mycket om den där kusinen eller vad hon nu var, men hade svårt att tänka mig att hon skulle vara en fitthora, hon verkade vara i vår ålder. Jag var ganska säker på vad en hora var. Det var någon som sålde sex. Jag var däremot inte helt hundra procentigt säker på vad sex var.

”Vad menar du med fitthoror?” frågade jag lätt uppskrämt.

Ralf, ibland benämnd Raggat-Ralf eftersom han alltid stötte stenhårt på tjejer, var en bra kompis, men han var också känd för att ha ett ombytligt humör. Det gick hur många historier som helst om hur han prylat folk, till och med niondeklassare. Jag var alltid lite nervös när han och jag diskuterade något och inte blev överens, men hittills hade han aldrig försökt ge sig på mig.

”Fitthoror, du vet! Såna som suger på kukar och sånt!”

Jag höll på att tappa bakan.

”Har dom gjort det med dig?” fick jag till slut ur mig.

”Visst! 100 gånger minst!”

”Är det sant?”

”Klart att det är sant!” svarade Ralf men började samtidigt skruva på sig lite smått.

”Vad gör dom mer?” undrade jag.

”Nej, fan, vi får ta det en annan dag! Jag måste sticka hem, morsan blir sur om jag är sen till middan!”

”Ja, okej” svarade jag något besviken. ”Vi ses!”

”Ses när vi ses!” svarade Ralf, satte sig på sin cykel och påbörjade sin färd på ca 300-400 hundra meter mot Norreskogen. Han gav mig en tuff nick innan han försvann. Självt gick jag ca trettio meter till hemmet. Lika bra det, regnet tycktes inte vilja upphöra.

Nästa dag var Ralf död. Han hade hoppat från Ångbåtsbron och på något mystiskt sätt drunknat trots sina eminenta simkunskaper och jag fick aldrig veta vad fitthoror mer sysslade med. Åtminstone inte den sommaren.

Vila i frid, kompis!

*Det finns
personer
som tror
att de sitter
på alla
svaren
sådana
vill man
inte gärna
råka
hamna
bredvid
halva kvällen
i den lokala
baren*

Snutar och väktare

som tror

de gör mest nytta

när de

ger sig på

halta och lytta

*Come on, babe
let's fuck some more*

Come on baby

the Captain's gone

*Come on baby
I still feel strong*

*Come on, babe
no eyes
on the store*

*The ship is sinking
there is no shore*

*and
we don't have to
worry
about
any
thinking*

*Nobody's looking
nobody's seeing
what we are cooking*

*no room
needs
booking*

hey babe

*I'm just
a human being*

*sure, of course
you might not see
what I am seeing*

But baby

just let's

fuck some more

*The final solution
is finally here*

*Now
there's really
nothing to fear*

*Come on, babe
let's fuck
some more*

*like we did
last summer*

*like we did
last year*

*Although it's
almost
nearly
the end*

*we still got some time
to spend*

*before they
close
the door*

*So come on, babe
let's fuck
some more*

*while waiting
for that big white,
white
light*

in the sky

*Let's fuck
'til we die*

Let's fuck

until

The End

Tänk

*om någon
gett mig
ett rep*

*inte bara
att hänga
mig i*

*utan ett
att dra mig
upp till ytan med*

Hissen går upp

Hissen går ner

Ibland så

går den inte ända upp

men

ner kommer man alltid

EDELISA

She was my woman

she was my life

she fucked my marriage

she was my wife

Minns plötsligt...

*när Korsholmens kiosk
dånade av
musik
från jukeboxen*

*MAMA LOU
Creedence
Chicory Tip
Sweet
Lobo...*

*25-öringarna
som föll ner
i springan
kom från
DE STORA*

Blacken, Manne, Ludde

vad hette de egentligen?

Vilka var de?

Och vem var jag?

*Det är lika mörkt
på natten*

*som på
dan*

*lika dystert
på bygden
som i stan*

*stämningen är
konstant medelgrå*

*detta är
inte något
vi kan
förstå*

*men det finns
alltid någon
annan
att
skylla på*

*någon
nyanländ
afghan*

*Bara
ut med han,
för fan!*

*Och ta med dig
din turban*

*och glöm
för all del
inte
din banan!*

.

.

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

*Vi har slutat
skaka händer*

*vissa har
slutat
borsta tänder*

*vi tror inte längre
på några löften*

*tigern har tappat
sina ränder*

*farsan dras
med den dåliga
höften*

.

.

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

*Vi har
människor
som bor
i gränder*

*vi har folk
utan
länder*

det finns

*inte längre
något
tryck i sprutan*

*rättorna
har börjat lämna
skutan*

och ingen

hjälp

*tycks finnas
att få*

*såvitt
kaptenen*

*i kikaren
kan se*

.

.

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

*Ingen anledning
att
sörja*

*ingen anledning
att be*

*det är bara
att acceptera*

*det är så
de e*

*man får ligga
om man inte
kan stå*

*man ramlar
om man inte kan*

gå

.

.

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

*Vi har tomma kyrkor
och tomma barer*

*ingenstans
samlas
några större skaror*

*ingenstans finns
några större
styrkor*

*det är
ingen god tid för
jubilarer*

.

.

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

*Vi har
en befolkning
som inte vet
vad som ska hända*

.

*det finns de
som tror
att vinden
aldrig
kommer att
vända*

·
*Kartorna säljs
utan kompass*

*vi går
nerför*

*så många
trappor*

*och sen
upp igen*

*vi går
på dass*

utan papper

*vi anklagas
för allt*

och inget

*vi tvingas
krypa*

på knä

till Tinget

*vi köper
allt och inget*

*vi går
i gemensam takt*

*mot
mental slakt*

·
·
*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

åh, hå, ja ja

sha-la-lala!

.

.

*Gamla tvingas
skramla*

.

.

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

*Men så har vi de
som alltid är
där
när något händer*

.

.

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

*De som alltid
håller kappan rätt*

när det vänder

*de som inte
behöver stå
i kö*

*som inte
behöver bekymra
sig om*

ifall det är

slask eller snö

stopp i vasken

om

de fått skit

på

tasken

eller

om det är

bilen som säger

ajö

de som

bara vänder

blad

de som säger

vaddå?

det är väl bara

att va

glad

de som tror

att de aldrig

kommer att dö

.

.

åh, hå, ja ja

sha-la-lala!

åh, hå, ja ja

sha-la-lala!

.

.

Själv

är jag

helt enkelt

lyckligt lottad

fastän

helt

utblottad

*för jag
har en vän*

nej, inte i Jusus

utan

*i
alkoholen*

*Utan den
hade jag varit död
för länge sen*

*Så höj glaset
och uttala skålen*

*vi missade
målen*

men bittade nålen

*Dags att sticka
hål på ballongen*

*Det får bli
slutorden
i sången*

.

.

åh, hå, ja ja

sha-la-lala!

*åh, hå, ja ja
sha-la-lala!*

.

.

Kåta

beta

sommarnätter

liksom

iskalla

vinterkvällen

i

Dionysos

tecken

i

närhet

av

någon

krogs

utskänkningstillstånd

kan stundtals

reformera

även

radikala

feminister

åtminstone de kvinnliga

och få

dem

att lägga

ner

sina vapen

temporärt

i hopp

om ett

gott skjut

ett så kallat

skott i rätten

inte det vanliga

mjuka

slicka

ligga och njuta

Jag vet

jag var där

jag såg dig

jag hörde dig

*i din något mumlande
krigs-kampsförklaring*

*Men precis
som med*

alla

Janusansikten

*är det
oftast*

*business as usual
nästa dag*

Tror faktiskt

att

jag

känner mig

lite kränkt

Jag körde mot rött, mamma

jag körde mot rött

någon kunde dött, mamma

någon kunde dött

(wham-bam-hårdrocks-slam-jam, gärna med saxofon inblandat)

jag är så jävla trött, mamma

jag är så jävla trött

jag är så jävla trött, mamma

jag är så jävla trött

(wham-bam-hårdrocks-slam-jam, gärna med saxofon inblandat)

jag behöver något sött, mamma

jag behöver något sött

jag är så jävla trött, mamma

jag är så jävla trött

(wham-bam-hårdrocks-slam-jam, gärna med saxofon inblandat)

jag satte nålen fel, mamma

jag satte nålen fel

jag blir nog aldrig hel, mamma

jag blir nog aldrig hel

© *Cyril Tönisberg*